

İSTİKAMETİ BOZMADAN YOLUMUZA DEVAM

Değerli Kardeşlerim,

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Rabbimizin bizi insanlığın saadet anahtarı olan dinine hizmete seçmesi bizim için çok büyük bir lütuftur. Bulduğumuz her hal ve makamda O'nun dinine hizmet edebiliyor olmak son derece yüksek bir rütbedir. Şu kısa dünya hayatında dünyalık çalışmaların ötesinde Rabbin rızasına uygun davranışlar ve hizmet uygulamaları fırsat ve imkanları bulduğumuz sivil teşebbüslerimiz bizler için çok zengin manevi birer hazinedir. Karşılıksız olarak sadece Allah için çalışıp yaptıkça manevi kazancımız artacaktır.

Hz. Peygamber, 'Kişinin dininin güzelliği gereksiz ve faydasız işleri terk etmesidir' buyurduğu gibi sivil hizmetlerimiz ve bu yoldaki meşguliyetlerimiz bizleri kıymetsiz veya kıymeti düşük işlerle uğraşmaktan alıkoyar ve ecri bol, sevabı çok işlerle meşgul olmamızı sağlar. Şayet hayatımız içerisinde böyle bir hizmet imkanı bize bahşolundu ise kendimizi Allah'ın bahtiyar kullarından sayabiliriz. Ne mutlu ki Rabbimiz bize olan teveccühüyle bizlere dinine, insanlığa hizmet imkanı sağlamıştır.

Ömür sermayemiz hergün eriyen ve azalan bir kıymettir. Geçen anı geri getirmek mümkün değildir. Geçmişin hayfası ile zaman harcamak da iş değildir. Dün geçmiş, gelecek ise belirsizdir; marifet, içinde olduğumuz ânı kıymetlendirmektir. İnsan olarak kontrolümüze verilen içinde yaşadığımız zamanı ne denli iyi değerlendirirsek o kadar kârdayız demektir. Modern zamanlarda, yaşadığımız her ânı aynı kalitede değerlendirmek müşkil olsa da çoklukla zamanı kıymetli işlerle geçirirsek herhalde ömür sermayesinin karşılığını da almış oluruz.

İnsani gelişim odaklı toplumsal hizmetler ânın kıymetlendirilmesi için en ziyade potansiyele sahip hizmetlerdir. 'Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır' ilkesinden hareketle insana yapılan en büyük hizmet onun gelişimine yardımcı olan hizmettir. Doğrudan insanın bedensel, zihinsel veya ruhsal gelişimine hizmet eden, insanın olgunlaşma serüveninde ona değer katan maddi-manevi olanakların hazırlanmasına aracı olan sivil yapılar da hizmeti kolaylaştıran ve onu ortaklaştıran eşsiz fırsatlardır.

Fert olarak bağlı olduğumuz sosyal evrende bir paya sahibiz. Bu pay içerisinde kendi insanîyetimizi gerçekleştirebilmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Popüler kodların baskıları neticesinde kendimizin ve sorumlu olduklarımızın gelişimini kontrol altında tutmamız oldukça zor olmaktadır. Hatta bu toplumsal zorlamalar bazan o dereceye ulaşabiliyor ki gelişimimiz bundan zarar bile görebiliyor. Bu şartlar altında bireysel çapta sürdürdüğümüz gelişimsel çabalarımızı birleştirmeye çok kere ferdi olarak tehdit altında kalıyoruz. Güçlerimizi ve imkanlarımızı ortaklaştırmak suretiyle toplumsal çarpan etkisiyle daha büyük bir sinerji oluşturmak ve gelişimlerimize olanak sağlamak ancak mümkündür.

‘Akıllı kimse ölümden sonrası için hazırlık yapan kimsedir.’ Madem ki dünya hayatı çok kısa, ahiret yurdu ise sonsuzdur; o takdirde en akıllıca seçim Rabbimizin bize ikram ettiği potansiyel nimetleri dünya hayatında en verimli yatırım alanlarına yönlendirmektir. Bunun yollarından birisi de canımızla, malımızla daha geniş etki alanına ulaşacak toplumsal yapılar içerisine dahil olmamızdır. Kendi imkanlarımızdan bir nebze yaptığımız yatırım bize büyük bir sevab olarak geri dönebilir bu sayede. Bireysel olarak elde edemeyeceğimiz bir ecri toplumsal yapılarda, kuruluşlarda elde edebiliriz.

Bütün çabamız ve gayretimiz ortak teşebbüsümüz ve ürünümüz olan Derneğimizin en ziyade toplumsal faydayı üretmesi, hem kurucularına, hem mensuplarına, hem de onların çevrelerine faydalı olmasıdır. İnsaniyetimizin zamanın çarkına yenik düşmemesi, yaratılış amacımıza uygun bir hayat sürebilmemiz için birikimlerimizi, bilgilerimizi ortaklaştırmak suretiyle en ziyade faydayı üretmek ve çevremizde müspet yönde bir etki oluşturabilmektir. Bu da ancak toplu hareket ve toplu girişimle olabilir.

‘Zahmetsiz rahmet olmaz’ fehvasınca ne kadar çaba sarfedersek, ne kadar zahmet çekersek o kadar ecrimiz büyük olacaktır inşaAllah. Rabbimizden niyazımız minik çabalarımızı kabul etmesi, salih işlerden yazması ve bunları çok ihtiyaç içinde olacağımız ahiret yurdunda karşımıza çıkarmasıdır.

İhlas ve samimiyetle, ciddiyet ve vakar ile O’na güvenip yalnız O’ndan istimdad ederek, bize olan insaniyet emanetine en iyi şekilde sahip çıkarak bu yolda azim ve sebat ile yürümeye devam etmeliyiz. Her türlü zorluğa, sıkıntı ve ıstıraba karşı kardeşlik ve tesanüd içerisinde, birbirimize güven ve itimat çerçevesinde tahammül ve sabır etmeli, asla moralimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamalıyız.

İnanalım ve güvenelim ki, atılan hiçbir müspet adım karşılıksız kalmayacaktır. Er yada geç, bugün olmazsa yarın, şimdiki amellerimiz Rabbimiz tarafından karşımıza çıkarılacaktır. “Allah, asla güzel amel işleyenin çabasını boşa çıkarmaz” (Kur’an 18:30) Unutmayalım ve asla ümit kesmeyelim ki, yaptıkları hayırlı işler ve mütevazi gayretlerle yeryüzünde Rabbin bağışlamasını dileyen erler olduğu sürece Allah, asla insanlığa azab edecek, onların çabalarını boşa çıkaracak değildir. “Bağışlanma dilerken Allah onlara azap edecek değildir.” (Enfal 8:33)

Rabbim bizleri istikametten şaşırtmasın, yolundan alıkoymasın.

Rabbim tesanüdümüzü, kardeşliğimizi, insanlığımızı artırsın!

Selam ve dua ile...

Mehmet Fatih Serenli