

MİSYONU CANLI TUTMAK

Değerli Kardeşlerim,

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

İnsanlar olarak umumiyetle eylemlerimiz neticesinde oluşan başarıları kendi hanemize kaydedip onları sahiplenme ve duyurma, başarısızlıkları ise reddedip sahiplenmeme ve başkasına atma temayülümüz vardır. Nefsaniyetimiz başkaları tarafından hoş görülen ve övülen tutum ve davranışları kendine atfetme eğilimi taşıyarken, toplumsal kodlar tarafından kınanan ve dışlanan tutum ve davranışları ise üzerine almama yönünde hareket eder. Bu insanın sosyal doğası gereği böyledir.

Lakin insanın sadece kendi başarılarına, her neyse bunlar, odaklanması, sürekli ve sistematik olarak onları öne çıkarması, bunun yanında zaafalarını ve başarısızlıklarını görmemesi; kişinin veya gurubun başarılarını abartma, herkese duyurma, bir övünme ve gurur vesile kılma, toplumsal bir statü aracı olarak kullanma, başkaları üzerinde bir etki ve baskıya dönüştürme ve benzeri hoş olmayan sapkın davranış kalıplarına zorlar. Allah'ın salih kullarına yakışan ise bu değildir.

Gelişimsel bakış açısından bakıldığında ise insan, başarıları ve başarısızlıkları ile bir bütündür. Eylem ve girişimleri neticesinde ortaya çıkan başarıları görmek ve tespit etmekle birlikte bunların Allah'ın izni ve keremi ile vücuda geldiğini bilerek her şeyden önce kusurlarına rağmen ortaya çıkan bu sonuç için Rabbine hamd eder, Rabbinden affını diler, tevazu ve mahviyet ile davranarak bunları bir toplumsal statü aracı, güç ve iktidar devşirme vesilesi olarak kullanmaz. Başarısızlıklarını ise kendinden kaynaklı bilir, Rabbinin bağışlamasına sığınarak öz kritiğini yapar, eksiklerini ve kusurlarını keşfedererek bunları düzeltme yoluna gider, engellerle mücadele eder, böylece pozitif gelişimsel seyrini sürdürür.

“Allah'ın yardım ve zafer geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.” Kur'an 110.1-3

“Başına her ne iyilik gelirse bu Allah'tandır; başına her ne kötülük gelirse bu da senin kendindedir.” Kur'an 4.79

Binlerce insanı mağdur eden, milyonlarcasını sıkıntılara gark eden, toplumsal birçok kazanımlarımızı yok eden, güven sermayemizi adeta eriten uğursuz 28 Şubat sürecinin sene-i devriyesinde olduğumuz bir günde bu vahim olayın kötü hatırasını canlandırmakla yetinmek yerine toplum olarak o süreçte hangi noktalarda eksik

olduğumuzu, hatalarımızı ve kusurlarımızı tahlil edip bu yönde kritiğimizi yapar ve dersler çıkarırsak toplumsal gelişimimiz açısından mesafe kat etmiş oluruz. Gelecekte aynı sıkıntıları yaşamamak için neler yapılması gerekiyorsa bunlar üzerinde tezekkür ve tefekkürde bulunursak kendimize ve neslimize en büyük iyiliği yapmış oluruz. Yâd ile yetinir, lanet ile avunursak bir fırsatı iskalamış oluruz.

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah O’nun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” Kur’an 64.11

“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir Kitap’ta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah için kolay bir iştir. Bu da elinizden çıkana üzülmemeniz, Allah’ın size nasip ettiği nimetlerle de şırmarmamanız içindir. Allah övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez.” Kur’an 57.22-23

Yeniden bireysel ve toplumsal bir arınma, saflaşma ve gelişme için Rabbimizin bize verdiği imkanları ve fırsatları kazanımlara dönüştürmek, sürekli ve sürdürülür kılmak ancak yoğun emek ve çaba sarfederek, cehd ederek mümkündür. Unutmamak lazım ki her dönemin kendine göre bir sınavı, buna mukabil de nimetleri vardır. Zamanımızı iyi okuyarak sahip olunan öz sermaye ile insanlık durumumuzu olumlu yönde geliştirmek için elimizde çok imkan var iken dikkatlerimizi bu noktaya teksif ederek odaklaşmak, eksenden sapmamak zorundayız. Dünyaya niçin geldik? Nereye gidiyoruz? Daima düşünmek ve unutmamak lazım.

Hepimiz bu dünyaya çok özel bir misyonla geldik. Allah’ın yaratıp akıl ve kalb ile donattığı bireyler olarak gelişimsel serüvenimiz farklı olmakla birlikte ana misyonumuz kendimizi ve neslimizi ıslah ve iflah ile çevremizi ve dünyayı imar ve inşa misyonudur. Buna hizmet eden eylem ve girişimlerimiz bizim için ebedi kazanım hanesine kaydedilecektir. Ahirette sevineceğimiz azıklarımız bu dünyada iken misyonumuza sadakatle ve sabrı kuşanarak biriktirdiğimiz iyi işlerimiz olacaktır.

Eğer sabreder ve birbirimize kenetlenirsek, inşaAllah, gelecek günler bugünden daha aydınlık olacaktır.

“Ey iman edenler! Zorluklara karşı sabredin, direnin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki mutluluğa erebilesiniz” Kur’an 3.200

Selam ve dua ile...

Mehmet Fatih Serenli